

## **Bidden voor andere gelovigen**

De eerste brief van Johannes gaat over ons leven. De brief beschrijft onze reis als kinderen van God. Een reis van leugen naar waarheid. Een reis van illusie naar realiteit.

Als je ontdekt dat God je Vader is, wij noemen dat vaak 'bekering', als je ontdekt dat je Zijn geliefde kind bent, dan *ben* je gered, dan heb je *direct* eeuwig leven ontvangen. Je wordt opnieuw geboren. Je hoort bij Hem!

Maar je bent niet meteen bevrijd van alle leugens in je denken. Je hebt God nog maar net leren kennen en hoe langer je met hem leeft, met hem optrekt, hoe beter je hem leert kennen. Tijdens onze reis leren we God beter kennen en ruilen we leugen in voor waarheid. We ruilen illusie in voor realiteit.

De wereld waarin we leven is een wereld waar de leugen en de illusie regeert. Bijna vanzelf jagen we doelen na in ons leven, die ons geen echte vervulling geven. Geld geeft geen duurzame vrede in je hart. Aanzien geeft geen duurzame vrede. Mooie vakanties geven geen duurzame vervulling. Seks zonder toegewijde liefde geeft geen echte voldoening.

Begrijp me goed, geld verdienen is nodig, plezier maken is prima, seks is een prachtige uiting van liefde naar je partner, mooie vakanties mogen er zijn. Maar als het doelen in je leven worden, mis je je bestemming. De bestemming die wij van God hebben gekregen. Als dit de doelen van je leven zijn, dan teken je in op de teleurstelling die daarbij hoort.

Ik las van de week een Psalm waarin dit prachtig wordt verwoord:

### Psalm 16

*Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig. <sup>2</sup>Ik zeg tegen u: U bent mijn Heer, ik vind mijn geluk alleen bij u. <sup>3-4</sup>Vroeger vereerde ik andere goden. Maar ik zal niet meer offeren in hun tempels, ik zal niet meer tot hen bidden. Want mensen die andere goden dienen, krijgen veel ellende en verdriet. <sup>5</sup>Heer, u geeft me alles wat ik nodig heb. Mijn leven is in uw handen.*

David vindt zijn geluk alleen bij de Heer. Vroeger vereerde hij andere goden. De leugens waarin wij geloven, de illusie, de gedachte dat geld gelukkig maakt of dat macht gelukkig maakt, of vrije seks of een luxe leventje. Dat zijn voorbeelden van afgoden van onze tijd.

Tijdens onze 'reis van het leven' leren we Gods waarheid kennen. We ontdekken de afgoden in ons leven, de leugens waarin we geloven. Want ook jij en ik, wij zijn kinderen van God, maar we geloven in leugens. Leugens over God, leugens over onszelf, leugens over de ander, leugens over het leven. We hebben onze afgoden. In de loop van de jaren leren we God beter kennen, keren we ons af van onze afgoden, vinden we, net als David, *onze veiligheid, ons geluk* bij de Heer.

Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is een PROCES! Het is *daarom* dat we elkaar niet moeten veroordelen, we zijn allemaal onderweg, we hebben allemaal onze afgoden, we geloven allemaal in leugens. *Én* we zijn allemaal kinderen van God, bezig om ons leven met God te delen, Hem beter te leren kennen.

Het kost tijd, bewuste keuzes en eerlijkheid om God en zijn waarheid beter te leren kennen.

Ik denk dat daarom de Psalmen zo'n favoriet boek is van velen. Je ziet daarin de worsteling van David, met vallen en opstaan, om dichtbij God te leven. Je leest de vertwijfeling. Je leest ook de leugens waarin David soms gelooft, maar ook de waarheid die hij ontdekt.

We zijn aangeland in 1 Johannes 5

*<sup>1</sup>Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. <sup>2</sup>Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. <sup>3</sup>Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, <sup>4</sup>want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.*

Hier hebben we de vorige keer over gesproken: overwinningen behalen met ons geloof. Of anders gezegd: overwinningen behalen door ons leven samen met God. Hij geeft ons de kracht om overwinningen te behalen. Leugens worden vervangen door waarheid, als we ons geloof, onze relatie met God ook echt uitleven.

*<sup>5</sup>Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? <sup>6</sup>Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is.*

*<sup>7</sup>Er zijn dus drie getuigen: <sup>8</sup>de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.*

Ik wil vandaag maar heel kort stilstaan bij de beelden die hier gebruikt worden: water en bloed. Over het algemeen wordt aangenomen dat hier verwezen wordt naar de doop van Jezus in de Jordaan (water) en naar de dood en opstanding (bloed). Het zijn precies deze beelden die wij ook nog gebruiken:

Wij dopen (water) en wij vieren het avondmaal. (bloed)

En zowel de doop als ook het avondmaal, zijn beelden van iets groters. We zullen zo zien wat dat is. Er zijn ook mensen die geloven dat *water* verwijst naar 'vruchtwater' bij de geboorte van Jezus, een verwijzing naar zijn mens-wording. En ook dat is een uitleg die past in de lijn van deze brief.

*<sup>9</sup>Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. <sup>10</sup>Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.*

*<sup>11</sup>Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. <sup>12</sup>Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.*

En dit is de *bottom-line* van dit tekstgedeelte!

We zijn bevoorrechte mensen. We hebben het eeuwige leven ontvangen, we hebben het leven ontvangen dat in Jezus is. 'Wie de zoon heeft, heeft het leven'

Als gelovigen kunnen we nu al genieten van een leven samen met God.

En voor mensen die niet in God geloven, is het beschikbaar. Het aanbod van leven met God is beschikbaar voor iedereen. Je kunt vandaag kiezen om samen met hem te gaan leven. Het vraagt alleen maar dat je erkent dat Jezus de zoon van God is, degene die het leven geeft.

*<sup>13</sup>Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.*

Een geweldige zekerheid is dat!

*<sup>14</sup>Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. <sup>15</sup>En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.*

Johannes schrijft hier dat God naar ons luistert. Hij is geïnteresseerd in ons. En hij wil ons geven wat we vragen als we bidden naar zijn wil.

En hier wordt het dus belangrijk: 'wat is Uw wil Heer in deze situatie?'

Wij bidden vaak voor korte termijn oplossing van onze problemen. Wij bidden vaak voor ons comfort of onze gezondheid. Ik heb in mijn leven vaak gebeden dat een moeilijke situatie zou verdwijnen. Gewoon verdwijnen, als sneeuw voor de zon. Ik hou namelijk niet van moeilijke situaties. En dan legde ik de Heer uit dat mijn gebed ook wel Zijn wil moest zijn.

Maar God is bezig ons te brengen van leugen naar waarheid, van illusie naar realiteit. Hij wil dat we Hem leren kennen. Dat we op zijn aanwezigheid vertrouwen, wat er ook gebeurt. Dat is de reis van ons leven.

*'wat is uw wil in deze situatie, Heer'?* is een cruciaal gebed.

Het vraagt dat we ons geloof uitleven, de relatie met God inhoud geven, luisteren naar de Heer.

*<sup>16</sup>Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. <sup>17</sup>Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood.*

En als je deze tekst niet in context leest zou je nu nerveus kunnen worden.

-Zou er een lijstje met zonden bestaan waarvan de ergste de zonde is die tot de dood leidt?

-Wat zou die verschrikkelijke zonde zijn: Moord, diefstal, ontrouw, egoïsme, niet vergeven? En zou ik die zonde misschien begaan hebben?

*Zou Jezus verzoening voor alle zonden hebben gebracht, behalve voor één zonde of één categorie van zonden?*

Ik heb even wat teksten op een rijtje gezet die we al gelezen hebben in deze brief:

### 1 Johannes 1

*<sup>9</sup> Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.*

### 1 Johannes 2

<sup>2</sup> Hij (Jezus) is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

### 1 Johannes 2

<sup>12</sup> Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.

### 1 Johannes 3

<sup>5</sup> U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde.

### 1 Johannes 4

<sup>10</sup> Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Al deze teksten spreken over vergeving van zonden. Er worden geen uitzonderingen gemaakt! De manier om deel te hebben aan het leven, deel te hebben aan deze vergeving, is aanvaarden dat Jezus de zoon van God is, is geloven in het verzoeningswerk van Jezus. Er is geen zonde te groot...!!

Johannes roept ons op om te bidden voor onze broeder of zuster die zondigt en *zo de zondaar het leven geven.*(v16)

Op onze reis van leugen naar waarheid, op onze reis van illusie naar realiteit, zullen we *altijd* zondigen. Het is een reis waarop we ons geleidelijk ontdoen van onze afgoden. Het is een reis waarop we steeds meer de Heer leren kennen en vertrouwen.

Johannes roept ons op om voor elkaar te bidden!!

De opdracht om te bidden voor onze broeder of zuster geldt niet als het zonde betreft *die tot de dood leidt.*

De enige zonde die de dood tot gevolg heeft is de consequente afwijzing van het aanbod van vergeving van Jezus. Het betreft hier dus eigenlijk de bewuste weloverwogen, volhardende keuze van een broeder of zuster om het leven van Jezus, waarvan al geproefd is, af te wijzen.

*Maar laten we voorzichtig zijn. Het is niet aan ons om te oordelen. De veilige weg is om altijd te bidden voor onze broeders en zusters, zelfs als het lijkt dat ze gestopt zijn met het aanvaarden van Gods vergeving en zijn leven.*

**Johannes roept ons op om voor elkaar te bidden!! En ons gebed heeft de kracht om de ander het leven weer te geven.**

*<sup>16</sup>Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Denk daar eens over na...*

We kunnen op deze manier bijdragen aan de groei van onze broeder of zuster.

Wat een game-changer!!

In plaats van het doorvertellen van deze zonde aan anderen, mogen we voor hem/haar bidden (er staat zelfs 'moeten')

Jouw gebed is van invloed op de groei van je broer of zuster. Jouw gebed geeft hem/haar het leven weer. Is dat niet geweldig?

Ik lees de laatste verzen van deze brief, zonder commentaar.

*<sup>18</sup>We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.*

*<sup>19</sup>We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. <sup>20</sup>We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. <sup>21</sup>Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.*

AMEN